

## Vraag het aan Morya



### Iedereen heeft het recht op zijn eigen ideeën

“Als je scherper gaat kijken naar de werkelijkheid en de mensen rond je, moet je in de eerste plaats veel geduld opbrengen. Niet veroordelen, niet oordelen door te zeggen van: “Dat absoluut niet.”

Nee, je mag kiezen, dat wel, je mag voorzichtig kiezen, en open vanuit jezelf, maar je moet de anderen om je heen niet allemaal buiten je leven willen zetten. Integendeel, je zal ze opnieuw kunnen bekijken, vanuit een ander standpunt.

En dan zal je zien dat mensen die jij niet sympathiek vindt en die niet in jouw leven passen, toch een functie hebben ook in jouw leven en dat ze er mogen zijn. Dan erken je hun waarde en kan je ook van hen houden.

Maar je moet ze niet in je leven sluiten, je moet niet denken van: ‘ze horen bij mij.’ Nee, dan kan je ze losser benaderen, kan je ze vrijer laten en dan gun je ze ook hun vrijheid. En hoewel ze misschien radicaal tegen jou gekant zijn, heb je daar niets op tegen en gun je ze dat zelfs, want je beseft dat iedereen het recht heeft om zijn eigen ideeën te hebben en uit te drukken.”

A handwritten signature in dark red ink, consisting of the letters 'M. Morya' in a cursive, flowing style.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Over vrijheid en licht’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 387

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---